



Column

door **Gard Simons**

Spruitjescalvinisme

De Nederlandse kruideniersmentaliteit is tot ver over onze landsgrenzen bekend en berucht. Soms culmineert dat spruitjescalvinisme in hilarische situaties, zoals bij het uitbreken van het H1N1 virus, dat eerst 'Varkensgriep' werd genoemd. De vaderlandse varkenshouders waren er echter als de kippen bij om de inburgering van die benaming in de kiem te smoren. Ze hadden het al zo moeilijk de laatste tijd en een ziekte die Varkensgriep heette zou de bedrijfstak nog meer imago-schade berokkenen. De Nederlandse regering, met hoofdkruidenier Jan Peter voorop, honoreerde die noodkreet en doopte het virus naar het vermoedelijke land van oorsprong om tot 'Mexicaanse griep'. Het stigmatiseren van een hele natie werd

van minder belang geacht dan de portemonnee van de varkenshouderij. Het Nederlands Verbond van Koeien met Psychische Problemen heeft destijds trouwens nog protest aangetekend tegen de benaming Gekke Koeien ziekte, maar dat mocht niet baten. Of ze van lotje waren getikt.

Onze overzeese burens hebben geen last van samengeknepen varkensbillen. De Engelsen noemen de ziekte gewoon varkensgriep, Swine Flu. Ze hebben geen tijd om zich met flauwekul sentimenten van een bedrijfstak bezig te houden want hun land is vooralsnog het zwaarst getroffen ter wereld. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Ik zet me alvast schrap voor de boze brief van de Koninklijke Nederlandse Kruideniersvereniging.